

MELODY

**kan er
geen
genoeg
van
krijgen**

Melody kan geen genoeg krijgen van aardbeien. Want de vier Amsterdamse Melody-boys zijn compleet verslaafd aan de bekende roze-rode zomerkoninkjes. Alles wat Jerry, John, Frank en Ed doen ruikt, smaakt en oogt naar aardbeien. Geen wonder dus dat ze een gat in de lucht sprongen toen Popfoto ze tussen de reuzen-aardbeien zette!

Aardbeien kan je zien als het symbool van onze muziek, vertelde zanger Jerry, de gladde prater van de jonge formatie, terwijl hij in een reusachtige bei beet. 'Wij houden niet van geweld, spoeffecten en al die dingen die er tegenwoordig bij muziek geslept worden. Geef ons maar gewone, onvervalste popmuziek. Skunk-muziek om precies te zijn. Een sound waar je de aardbeien bijna van af proeft!' Het eerste product van dit nieuwe, Amsterdamse geluid, ligt momenteel in de platenwinkel. 'Stepping Stone,' hebben de Melody jongens hun single tje genoemd, dat het niet onaardig doet in de tip-parades. 'En dit is nog maar het begin,' verzekerde Frank, de veel op Cruyffie lijkende drummer, ons. 'We zijn van plan Nederland op 2 n kop te zetten! We willen geen groep zijn die alleen in de studio iets behoorlijks kan produceren. Echte, eerlijke muziek, dat is onze boodschap.' En Frank, John en Ed kunnen zulke uitspraken met een gerust hart doen; zij draaien immers al heel wat jaartjes mee als beroeps-muzikanten en speelden vaak genoeg de tophits van anderen feilloos na. Alleen Jerry is een nieuweling in het muzikanten vak.

Maar dat mag de Melody-pret beslist niet drukken. Toen alle aardbeien, gebakjes en sorbets verorberd waren, en de heren ons met ronde buikjes vertoonden, waarschuwden ze ons, met plakkerige aardbeinvingertjes in de lucht zwaaiend. 'Onze tweede single ligt al klaar om uitgebracht te worden, dus jullie zullen nog wel veel meer van ons horen... en van ons ruiken!'